

# KIRKEBLAD FOR STABY OG MADUM SOGNE



---

SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2009

---

## TAK!

Der er en lang tradition for at sige tak, som naturligvis har knyttet sig til tidligere tiders normer for høflighed. Men også til verbalt at gøre gengæld, når nogen gør noget for én eller giver én noget. Men måske er takkeriet en uddøende tradition. Det er en følge af det sene 1900-tals krav om individets rettigheder, som måske for nogen bliver ensbetydende med, at de ikke skylder nogen noget ... heller ikke en tak. Ordet og dermed skikken har rødder fra omkring år 1100.

Man kan som bekendt også takke af, når man trækker sig tilbage – f.eks. ved at holde en takketale ved en fest eller oven i købet bruges eufememisk om at dø. Igennem de seneste 50-100 år har det været god skik at sende et takkekort – specielt til gæster eller gavegivere ved nogle af livets større begivenheder, som dåb, konfirmation og bryllup. Med udbredelsen af hjemme-pc'en og digitalkameraet de senere år er det desuden blevet relativt nemt for de fleste selv at fabrikere både indbydelser og takkekort. Af tak døde smedens kat, er en vending, der bliver brugt i situationer, hvor man

forventer en belønning for udført arbejde, men ikke får den. Fra en tidlig tysk fabeldigter Waldis (1490-1556) kendes historien om smeden, hvis kunder selv måtte bestemme, hvad de ville betale ham. Da mange nøjedes med at sige tak, sagde smeden så til sin kat: "Den må du have".

"Tak er kun et fattigt ord!" hører vi måske nogen eller os selv sige. Men er det sandt? Er tak ikke tværtimod ét af de rigeste ord, vi har i det danske sprog. For gennem dette lille tak, hvad enten det er rettet til hinanden eller Vorherre, deri ligger der en ydmyghed over for livet og over for det, livet beriger os med. Og samtidig en erkendelse af, at vi ikke lever for os selv, men på godt og ondt er forbundne med hinanden.

"Har du husket at kysse din kone i dag?" Dette måske lidt overraskende spørgsmål stillede teolog og forfatter Doris Ottensens bedstefar ofte til folk, der kom til hans gård. Hun fortæller i sin bog af samme navn "Har du husket at kysse din kone i dag?", at hendes bedstefar – en gammel bonde stillede dette spørgsmål til enhver – både gamle

kendinge, men også fremmede folk fik dette spørgsmål. Reaktionen udeblev ikke. Nogle blev tydeligvis ilde tilpas – pinligt berørte, andre hvide i hovedet med vigende blikke, andre igen koks-røde i ansigterne med en forlegen latter alt efter temperament.

Det fremgik efter al tydelighed, at for de allerflestes vedkommende, var de for længst holdt op med at kysse deres kone – sådan en ganske almindelig hverdag og helt uden nogen grund! Men der var selvfølgelig også dem, der fornøjet lyste op i et glad smil og et stort ja. Og så var den gamle bonde glad. Men hvorfor stillede han mon dette – i formen så ligefremme, men dog så åbenbart pinlige – spørgsmål til høj som til lav, til ung som gammel: “Har du husket at kysse din kone i dag?” Ja, hvorfor mon? Doris Ottesen forsøger selv at trænge bagom det ligefremme spørgsmål med disse ord: “Et varmt og levende menneske, en menneskelig livsglad, men dog en ganske almindelig jævn nordjysk bonde født i det nittende århundrede? Ja, hvor mærkeligt det end kan lyde, så er jeg ganske overbevist om, at det har noget – ja, det har alt – at gøre med den evange-

liske fortælling. For hvad var det egentlig han spurgte dem om, denne gamle bondemand? Har du husket at takke for livet? Har du husket at elske din næste, – også i dag? Har du husket at kende din besøgstid? Har du hørt – og husket det glædelige budskab om syndernes forladelse – også i dag? Sådan kunne han også have spurgte. For det var det, som optog ham selv, det han hørte om søndagen og som fyldte ham om hverdagen”.

Og sådan kan vi jo også se hinanden dybt i øjnene og spørge: Fik jeg kysset min mand eller kone i dag? Fik jeg nogen til at le? Eller gav jeg et andet menneske lidt mere livsmod?

Poul Krebs synger, at vi må “samle på små sensationer” – vi må turde lade de små sensationer ramme os og flytte os. Og det er sandt. Vi må have øjnene åbne for de mirakler, der hele tiden sker for vore øjne. Turde tage imod dem. Men i lige så høj grad må vi “sprede små sensationer”. De små sensationer, der for andre gør hele forkellen – og er med til at forvandle en kedelig gråvejrsdag til en dejlig solskinsdag.

*Karen Nørgaard*

## Kirkelige handlinger fra maj 2009 til og med juli 2009

### I STABY KIRKE

#### *Døbt:*

Niclas Birch Jakobsen  
Laura Antonucci

#### *Døde og begravede:*

Erna Kolby  
Børge Mikkelsen  
Kristen Kløjgaard  
Preben Stougaard Jensen



### I MADUM KIRKE

#### *Døbt:*

Astrid Ebbensgård Kjær  
Frida Ebbensgård Kjær

#### *Døde og begravede:*

## *Præsentation af menighedsrådet i Staby – kasserer – Svend Aage Jeppesen*

Jeg er 52 år gammel og født på Jegindø. Her voksede jeg op på et lille husmandssted i et meget indremissionsk miljø. Efter endt skolegang tog jeg på HF i Nr. Nisum. Så var det tid til en skolepause, og den blev blandt andet brugt til at arbejde som blytækker. Efter et år vendte jeg så tilbage til Nr. Nisum og blev læreruddannet i 1981.

De første år af min lærertid boede vi i Hammel, her var jeg ansat indtil 1987, hvor jeg fik job i Ulfborgområdet. I 1981 blev jeg gift med Sonja. Vi har 4 børn i alderen 15 til 24, og de er alle godt i gang med forskellige uddannelsesforløb. En enkelt i København og resten i Holstebro.

Efter en årrække hvor 4 sportsglade børn har lagt beslag på en del tid, og vi har nydt glæderne ved at drive fritidslandbrug, er det blevet tid til andre interesser. Min kirkelige interesse har jeg med fra barnsben, og jeg håber at kunne medvirke til at Staby Kirke også fremover vil være et sted, hvor der sker forskellige spændende tiltag. Det er for mig vigtigt, at sognet til stadighed er i udvikling.

## **Høstgudstjeneste for Staby og Madum i Staby Kirke**

*Søndag den 11. oktober 2009 kl. 10.30*

Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste for at fejre årets høst. Alle børn, som har lyst, kan komme med frugt og grønt, der skal bæres op i koret. Efter gudstjenesten afholdes auktion over den medbragte høst. Alle er velkomne til at bidrage med frugt og grønt. Derefter er der en lille sammenkomst i tårnhuset over en bid brød.

Vel mødt.

*Staby og Madum Menighedsråd*

## **KONCERT** · *Onsdag den 23. september kl. 19.00 i Madum kirke*

Onsdag den 23. september kl. 19.00 i Madum kirke: »En aften med Benny Andersen«. Collage om den danske digter, der siden '60erne har beriget os med digtning om danskerne, dansk mentalitet og humor.

Under collagen skal man både lytte, se billeder og selv være aktiv udi nogle af hans velkendte sange!

## **Månedens salmer**

**September:** Nr. 613: *”Herre, du vandrer forsoningens vej ” af Tore Littmarck 1972, Holger Lissner 1973. Melodi: Tore Littmarck 1973.*

**Oktober:** Nr. 54: *”Hvad mener I om Kristus” af K. L. Aastrup 1941. Melodi: Bernhard Christensen 1965.*

**November:** Nr. 522: *”Nåden er din dagligdag” af Johannes Møllehave 1985. Melodi: Martin Elmquist 1992.*

# Et historisk vingesus

I toppen af kirketårnet i Staby, der hvor klokkerne hænger, er der nogle blyant kradserier på en trækasse rundt om den nordlige klokkeåbning. De stammer tydeligvis fra tyske soldater. De har skrevet deres navn, og der er desuden nogle datoer fra efteråret 1944. Det gælder fx *Grenader Rentzing, Hörde, Westfalen Grenader Knoke, Marl, Westf.* Men der er også lidt længere tekster, som fx denne, dateret 14.8.44

*Her har jeg i mange nætter  
holdt vagt mens de andre sov.*

Et andet sted kan man læse følgende ord i en lidt længere i øvrigt ulæselig tekst

*Det var så skøn en nat.*

(teksterne er selvfølgelig skrevet på tysk og bringes her i min oversættelse)

En anden har tegnet en flyvemaskine og en tank, og én har også forsøgt at tegne en nøgen kvinde.

Men hvem var disse soldater, og hvad lavede de i Staby kirketårn? Det har vi spurgt en tysk samtidshistoriker om, og gennem arkivstudier ([www.museumscenterhanstholm.dk](http://www.museumscenterhanstholm.dk)) har han fundet et svar til os.

I januar 1943 blev reservedivision 166 fra Westfalen sendt til Danmark med stabshovedkvarter i København. I november 1943 blev den overflyttet til Jylland til sikring af vestkysten fra Nymindegab til Thyborøn. Det fremgår af en redegørelse, at opgaverne var observation af lufrummet, da man dels forventede invasion (den kom som bekendt i Nordmandiet i juni 44) og dels var overbevist om at engelske flyvere kastede agenter ned over Danmark.

Indskrifternes art tyder i retning af unge mennesker, hvilket passer godt med, at der også i formålet for division 166 står, at ”ved siden af overvågningsopgaver er hovedopgaven uddannelse af rekrutterne.”

Der synes altså at være tale om rekrutter fra Westfalen, (de anførte bynavne er nu bydele i Dortmund), der ved siden af deres uddannelse også holdt vagt i tårnet spc. for at opdage engelske flyvere.

Man ved, der den sidste del af krigen, blev nedkastet mange våben i Vestjylland, så tyskernes vagtsomhed havde sin grund også efter invasionen.



# KIRKE/JULEKONCERT

*Torsdag den 5. november kl. 19.00 kommer  
Lene Siel i Staby kirke!*

Lene Siel bliver akkompagneret af en trio og har igennem flere år opbygget en god tradition med en række stemningsfulde kirke/julekoncerter.

Med et salg på over 1 million albums er hun en af de mest sælgende sangere i Danmark! Hun har en udstråling og kvalitet, som gør hende til en enestående solist.

Mange verdensstjerner har inviteret Lene Siel til at medvirke på deres CD-er, bl.a. John Denver, Helmut Lotti og Roger Whittaker. De er faldet for Lene's utrolig klare og lyse stemme, som netop gør sig godt i kirkerne.



## To nye pilgrimsruter åbner i Sevel og Gørding

Ruterne åbnes ved Stubber Kloster den 15. august og ved Gørding Kirke den 30. august.

Nu behøver man ikke længere at rejse til Spanien eller andre steder i udlandet for at tage på pilgrimsfærd. Turister kan nøjes med at rejse til Holstebro Kommune, og fastboende har mulighed for en pilgrimsfærd næsten lige uden for døren. Vore to kirker Staby og Madum Kirker er også repræsenteret i turen der går rundt om Nissum Fjord.

Begge pilgrimsruter er godt 100 km. lange og delt op i etaper mellem de mange smukke kirker, der er knyttet spændende historier til. Ruterne hvor man kan vandre, er også rige på andre kulturelle oplevelser og på flot og varieret natur. Man kan naturligvis også køre mellem kirkerne på cykel eller i bil, men det er på de offentlige veje.

Til hver af ruterne er der lavet kort og informationsmateriale om kirkerne, naturen og de lokaliteter, man kommer igennem. Der er også oplysninger om hvor man kan overnatte.

Kort og informationsmateriale kan fra henholdsvis den 15. august og den 30. august købes på turistbureauer i kommunen, hos kirkerne og på overnatningsstederne for 50 kr. pr. stk.

*Sevel Kirkes kor agerede nonner ved åbningen af pilgrimsruten ved Stubber Kloster. De uddelte æblemost og brød til de mange »pilgrimme«, der deltog i åbningen.*

Foto: [www.holstebro.dk](http://www.holstebro.dk)



# Madum Menighedsråd

Netop i disse dage har vi fået afsluttet byggeriet, til stor glæde for os alle. Det er blevet rigtigt flot, og vi har igen fået vores kirke under tæt tag. Der skal lyde en stor tak til det gamle menighedsråd, og i særdeleshed Svend Østergaard, fordi I blev ved med at presse på, for at vi skulle få kirken sat i stand. Til håndværkere og arkitekt skal der ligeledes lyde en stor tak for det fine arbejde.

Kirkeligt har det jo været en stille periode med sommerferie osv. Som det er alle bekendt, har vores sognepræst Astrid Louise Agerskov igen en periode været sygemeldt. Fra 1. september vil hun vende tilbage til arbejdet, i første omgang dog på nedsat tid. Vi fra menighedsrådet glæder os til, at det igen bliver hverdag.

Vi har i år valgt at holde høstgudstjenesten sammen med Staby i Staby kirke, og glæder os til at se rigtigt mange sognebørn fra Madum den dag.

Venlig hilsen Madum Menighedsråd

**Per Jacobsen**, formand

Sæt X i kalenderen

**Kirkekoncert i Madum Kirke onsdag den 23. september kl. 19.00:**

En aften med Benny Andersen (collager og sange)

**Høstgudstjeneste i Staby Kirke for Staby og Madum**

søndag den 11. oktober kl. 10.30

**Julekoncert med Lene Siel i Staby Kirke torsdag den 5. november kl. 19.00**

**Salmesangsmaraton starter igen torsdag den 10. september kl. 19.00  
i Rindum Kirke. 30-45**

## KIRKEBETJENINGEN

### STABY

Graver: Bent Møller,  
privat tlf. 97 33 13 73, mobil 30 35 84 22

Organist: Åse Leth Jensen,  
privat tlf. 97 13 37 11, mobil 22 15 57 78

Kirkeværge: Ingrid Bennedsgaard,  
tlf. 97 49 17 60, mobil 23 62 38 02

Kirkesanger: Karen Margrethe Jølming,  
privat tlf. 97 49 15 32, mobil 20 10 78 63

### MADUM

Graver: Lene Lysgaard,  
privat tlf. 97 49 11 16, mobil 51 21 32 34

Organist: Åse Leth Jensen,  
privat tlf. 97 13 37 11, mobil 22 15 57 78

Kirkeværge: Kristian Jensen,  
tlf. 97 49 14 26, mobil 40 73 32 50

Kirkesanger: Susanne Winther Jacobsen,  
privat tlf. 97 49 50 95, mobil 61 74 88 87

Sognepræst: Astrid Louise Agerskov, tlf. 97 49 10 81 - mailadr.: alag@km.dk

Nye træffetider: Telefonisk træffetid: tirsdage og onsdage mellem kl. 11-13

Træffetid i præstegården: tirsdage og onsdage mellem kl. 13-15

## *Nyt fra Staby Menighedsråd*



Sommeren er over os og foran ligger et langt efterår. Efteråret byder på varme dage, høst og røde bær, men også kulde, regnvejr og faldne blade. Så er det tid til at trække inden for, tænde stearinlys, kigge ud på regnen og tænke lidt dybere over tilværelsen.

Det er med største glæde, at vi kan meddele, at Astrid L. Ager-skov, vores sognepræst, har meldt sig delvis rask pr. 1. sept.

Dette vil indebære, at der er gudstjeneste i vores to sognekirker to gange i måneden, og at hun vil stå for konfirmandforberedelsen 2009/2010.

Vi vil hermed byde Astrid velkommen tilbage og bede om forståelse for den måde, det er arrangeret på.

Vi skal hermed også sige en stor tak til Pia Lützen, og Jakob Sandal, som har vikarieret i foråret og sommer.

Vi arbejder stadig med placering af en affaldsplads bag Staby kirkegård. Øvrig myndigheder har været på besøg, og vi venter på en accept derfra. Vi har jo vores kirkegårdsdige, der er fredet, at tage hensyn til.

I løbet af sommeren, har der været afholdt kirkekoncerter, rundt om i eg-nens kirker, og det har spændt lige fra det folkelige til det klassiske. Vi ser frem til årets julekoncert, den 5. november i Staby kirke, med Lene Siel.

I aug. var vi til gudstjeneste på markedspladsen i Ulfborg med i øre falden spillemandsmusik. Ellers ser vi frem til årets høstgudstjeneste, hvor alle børn og høstglade mennesker er velkommen til at bidrage til dagen med noget af årets høst.

Vi glæder os til at mødes til efterårets kirke og kirkelige arrangementer.

*Med venlig hilsen*

*Staby Menighedsråd*

v/ Birgitte Holm Eskildsen, fmd.

## **Salmesangsmaraton**

Torsdag den 10. september i Rindum kirke, fortsætter i kirkehuset nr. 30-45

Onsdag den 23. september Gammel Sogn kirke nr. 52-70

Torsdag den 8. oktober Ringkøbing kirke nr. 402-421

Torsdag den 22. oktober Tim kirke nr. 46-51 og 422-440

Torsdag den 5. november Hee kirke nr. 553-568

Torsdag den 19. november Ulfkær kirke, Ulfborg stationsby  
nr. 569-575 og 266-279

Torsdag den 3. december Ringkøbing kirke nr. 71-93 samt 733



## GUDSTJENESTER

	<i>Staby</i>	<i>Madum</i>
søndag den 13. sept. 14.s.e.trin.	10.30	9.00
søndag den 27. sept. 16.s.e.trin.	9.00 kirkekaffe	10.30 kirkekaffe
søndag den 11. okt. 18.s.e.trin.	10.30 Høstguds- tjeneste for Staby og Madum kirkekaffe	
søndag den 18. okt. 19.s.e.trin.	10.30 kirkekaffe	9.00
søndag den 1. nov. Alle helgens dag	10.30 kirkekaffe	9.00
søndag den 15. nov. 22.s.e.trin.	9.00 kirkekaffe	10.30 kirkekaffe
søndag den 29. nov. 1.s. i advent	13.30 kirkekaffe	10.30

Ferie i uge 43

Kursus i uge 45

### Nye træffetider

Sognepræst Astrid Louise Agerskov  
tlf. 9749 1081, mailadr. alag@km.dk

Telefonisk træffetid: tirsdage og onsdage mellem kl. 11-13.

Træffetid i præstegården: tirsdage og onsdage mellem kl. 13-15.

Al henvendelse angående bisættelse/begravelse skal rettes  
til sognepræst Jakob Sandal på tlf. 9749 5108.

Kirkebil kan benyttes til gudstjenester i Staby.

Henvendelse til Gunners Taxi, tlf. 9749 2373.